

## Het zuiden van Zuid Holland

door Evert - 25 september 2013

De avond voorafgaande aan de september rit meldde Gerrit Hiemstra in het 8 uur NOS journaal dat de dinsdag een mooie dag zou worden ... als de zon er doorheen komt ... zei hij met een vette glimlach erbij.

Inderdaad als de zon er doorheen komt, dat was toch wel het thema van de dag.

Het aanrijden naar de koffie + appeltaart plek was een tocht door de laag hangende wolken. Ineens zag je uit een flard water: dat bleek een overtocht over een van onze grote rivieren te zijn. En dan de landing in Ooltgensplaat een baken zonder ILS, dan krijg je ook ineens meer begrip hoe moeilijk het voor velen van ons genootschap was, was dus, om een gevleugelde kist met klandizie in de mist goed te laten arriveren.



Verzamelen bij 'de Banaan'

Maar goed: geen gejammer meer over 't weer. Het bruine vocht + appeltaart smaakte weer als vanouds en met gevulde magen besteed een kleine 20 dapperen de brommende tweewieler w.o. 2 gasten uit de Hoeksche Waard: Huib en Gertjan (ook bekend van de Snertrit)



Tussenstop in Goedereede

Zoals van Peter verwacht mag worden was het weer een prachtige rit met alles erop en eraan, tenminste als je wat zag. Oooooo, nee daar zouden we het niet meer over hebben.

Het eerste dorpje was Nieuwe-Tonge, dat herinner ik me van het prachtige Godshuis omringd door een heuse gracht.

Verder langs den Bommel, Stad aan 't Haringvliet, Middelharnis, Dirksland, Ouddorp naar Goedereede alwaar volgens Huib de enige Nederlandse Paus is geboren.

Dus toch niet alleen Godshuizen der mannenbroeders, ook de katholieken (Papen) bewoonden Goeree-Overflakkee.

By the way: een struise Deense deerne probeerde ons nog te verleiden in de Goedereedese Gouden Leeuw koffie en appeltaart te nuttigen, echter wij hadden reeds gesnoept in De Banaan.

Verder, verder naar de Brouwersdam over vlakke dijkweggetjes en als je niets ziet ga je neuriën of zingen en bij mij spookte Jacques Brel's Marieke door het hoofd: Ai Marieke, Marieke het Vlakke Land, het Vlaamsche Land en dan voor ons de variant Het Flakkeese Land. Ik kwam er maar niet los van.



Brouwersdam - schitterend uitzicht over de Noordzee (normaal dan)

Pas bij Rockanje toen de eieren al in de pan lagen te spetteren en de zon eindelijk doorbrak verdween Jacques Brel.

Ook de middag was weer top, langs Stellendam/ Havenhoofd op naar ons nieuwe land: De Maasvlakte: het kloppend hart van onze economie. Wat daar allemaal is neergepleurd: ongelooflijk knap!

Van het opgespoten zand naar de overtocht over de Nieuwe Waterweg en de Maeslantkering ook zo'n stukje Hollandse nijverheid. Het eindpunt kwam in zicht.



De Maeslant kering - een knap stukje Nederlands vakmanschap

Laverend door tal van vrachtauto's en ander verkeer, langs rotondes en stoplichten kwamen we moe maar voldaan in 't Woud, in herberg De Hooisuur. Een mooie locatie met leuke dames in de bediening. Woudse Plak was de specialiteit. Slechts enkelen lieten zich verleiden tot zo'n Plak want de eieren uit het Rockanjese Badhotel lagen nog zwaar op de maag.

Peter: Dank weer voor deze prachtige rit door een voor velen onbekend stukje Nederland.

Ai Marieke, Marieke het Vlakke Land, het Zuid-Hollandse Land. Als Jacques Brel nog zou leven en niet in whisky en tabak was opgegaan, dan zou hij ongetwijfeld voor ons Skyriders een prachtig lied componeren en zingen om mee te neuriën op weer een tocht door de wolken.

Groet Uw huisschrijver scribent, Evert



't Woud - de eindstop bij herberg De Hooischoor